



Strand- Flokken

SOMMERTID.

Når vinteren er overstået, og foråret er på vej, skifter ulvene pels, og stedet for den langhåret grå pels, får de en korthåret brunlig pels, for ikke at få det for varmt i sommermånederne. Ligeså skifter alle raske drenge nu, fra lange til korte bukser, og det håber vi også at I gør, så vi til næste møde ser flokkens raske drenge i korte bukser.

Akela og Baloo.

- fredag d. 15. kl. 18.45, Flokkmøde i "Hytten".
- fredag d. 29. kl. 18.45, Flokkmøde i "hytte".
- søndag d. 9. Juni kl. 9.00, Floktur fra "telvetammen".

E G E K L A N E N.

Først vil klanen byde 2 gange Erik velkommen og ønske om en god revertid.

Vi har nu delt klanen ind i 3 sjak med hver 3 mand. De består af: Sjak no. 1. Gunnar, Stig, PA. Sjak no. 2. Leif, Lango, Erik D. Sjak no. 3. Erik F, Thorvald og peter S.

- Sjakkens kontakter selv hindanden og lægger arbejdsprogram. Sjak no.1, tilrettelægger klammøde d. 5, juni. Mødens foremål: Priluftsliv.
- 11-12: Helt med foremål.
 - 24: Aleneften hos Gunnar.
 - 26: Kirkegang for revere.



Egebladet

KFUM-spejderne, Sparagvæde Gruppe.

Nr. 5.

Maj 1963.

5

Og vinden susede

Vi ved alle sammen hvor svært det kan være, at få ild på et bål. Hvis der ikke er nogen vind kan det være sværere endnu, og i de fleste tilfælde bliver man selv ned til at puste til ilden.



Den vind der hjalp spejderbevægelsen, var begejstringen. Drengene begejstres over alt det, man oplever når man er spejder. De nye der altid sker, oplevelserne, sammenholdet og det gode kammeratskab. Hvor mange af de gamle spejdere, tænker ikke tit tilbage, på de stunder de tilbragte sammen med gode kammerater på lejre og ture.

For mange står de tider, de tilbragte rundt omkring lejrpladser, når kun glædemnes ulmen var tilbage, som noget af det man husker bedst, og har været mest glad for.

Det er det der gør, at spejderbevægelsen trives så godt.

Den begejstring, drengen omkring århundrede skiftet fælt, er gået videre, fra dreng til dreng, helt op til vore dage. Du har modtaget begejstringen fra dine kammerater. Du har hørt hvad det er som spejder. Du er så blevet spejder, du er blevet spejder med af begejstringen, du er selv blevet begejstret, og du vil give din begejstring videre til andre drenge.

Sådan vil vinden susse videre, .. aldrig vil den kunne standse, altid vil der findes drenge, der vil lade deres begejstring leve videre i kammeraternes.



